

Waarde Broeder Meester-Vrijmetselaar,

Het is u waarschijnlijk bekend dat binnen het kader van de Nederlandse Vrijmetselarij rituele 'vervolgpaden' bestaan die aansluiten op de weg, die in de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (kortweg 'De Blauwe Graden genoemd) leidt tot ons Leerling-, Gezel- en Meesterschap.

Die 'vervolgpaden' zijn voor een belangrijk deel al in de 18^{de} eeuw in Frankrijk ontstaan en bouwen onder andere voort op de Hiram-mythe.

Ze houden zich hoofdzakelijk bezig met het trachten verdieping te geven op de vele vragen die de mythe in het Meester-ritueel onbeantwoord laat. Een aantal van de, op die vragen ontwikkelde rituelen, heeft zich vanuit Frankrijk over de toen bekende maçonnieke wereld verspreid. Eén daarvan is de 'Rite Moderne'.



Grootzegel "Der Oppergraden der Vrije Metselarij in de Bataafse Republiek, dezelve Colonieën en Landen", uit 1803

Een stelsel dat in 1754 door het Grand Oriënt de France werd ingevoerd. In Nederland werd medio 18e eeuw al gewerkt in de Kapittels (La Bien Aimée 1755) waarna een aantal Kapittels in 1803 het Hoofdkapittel heeft opgericht.

Dit stelsel van inwijdingen bestaat nog steeds en wordt, nu al meer dan 210 jaar, beheerd en beoefend door de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland (kortweg Orde der Hoge Graden).

Het is het oudste en in ledental grootste 'vervolgpad' binnen de Nederlandse Vrijmetselarij.

De inwijding

De opneming tot lid van de Orde der Hoge Graden vindt plaats tijdens een inwijding die voert tot de graad van Soeverein Prins van het Rozekruis, de zevende en laatste graad van de 'Rite Moderne', ook wel de Liefdegraad genoemd.

Onder de symbolen die ons in dit ritueel worden aangereikt, neemt het kruis een dominante plaats in. Het is het universele symbool sinds de oudheid.

Met de verheffing tot Soeverein Prins van het Rozekruis wordt op een indrukwekkende wijze gepoogd de Meester - Vrijmetselaar één van de vele sleutels te geven die 'ons mens-zijn' een nieuwe dimensie laat beleven, om je uiteindelijk de mens te laten worden die je bent. Voor jezelf en voor de ander.

Elke zoeker streeft ook naar eenheid of Eenheid en komt vroeg of laat tot de ontdekking dat er sluiers liggen over ons aards bestaan en dat het optillen van een deel van deze sluiers zicht richt op het diepste wezen van het leven: Liefde.



De moeder aller Rozenkruisritualen, het Rituaal Straatsburg uit 1760

Democratische organisatievorm

De oprichting van onze Orde vond plaats op 15 oktober 1803. De Orde bestaat momenteel uit drieëndertig Kapittels in Nederland, twee in Suriname en één op Curaçao en één op Aruba. De besturen van die Kapittels worden op democratische wijze gekozen door de leden. Het totale ledental bedraagt thans circa 1500.

Afgevaardigden van de Kapittels kiezen op de Algemene Vergadering van onze Orde, genaamd het Hoofdkapittel der Hoge Graden, de leden van het Opperbestuur en ook de Grootmeester.

Het hoogste gezag van de Orde wordt gevormd door het Hoofdkapittel der Hoge Graden dat normaal gesproken één maal per jaar wordt gehouden, en wordt voorgezeten door de Grootmeester.